

Nieuwsbrief maart 2019.

In deze nieuwsbrief:

- *Vermeld Haagse Levensboeken in je boek*
- *Resultaten 2018 en het jaarverslag*
- *Dankwoord bij een afscheid*

Vermeld Haagse Levensboeken in je boek

Heb je er al eens aan gedacht om in het levensboek dat je schrijft het logo van Haagse Levensboeken op te nemen? En – belangrijker nog – te vermelden dat jij via deze stichting bij de verteller bent gekomen? Via een boek kan zo weer een nieuwe verteller bereikt worden: ik maakte het al verschillende keren mee. Jouw boek is ons beste visitekaartje.

De tekst van je voorwoord of nawoord is een goede plek hiervoor.

Wil je het logo ook gebruiken, dan is je colofon (achterzijde titelblad) een goed idee.

Bijvoorbeeld:

© 2019 Marie Schrijver

Levensboeken: een initiatief van
Stichting Haagse Levensboeken



Uitgave in eigen beheer van
Verteller en familie

Jan

N.B.

- *Het logo kan je met je rechter muisknop aanklikken en dan kopiëren en plakken*
- *De © verkrijg je door de toetscombinatie Ctrl-Alt-c te gebruiken*

Plony Kester, ambassadeur Den Haag-West & Rijswijk

Resultaten 2018 en het jaarverslag

Het jaar 2018 is weer een succesvol jaar geweest voor onze vrijwilligersorganisatie.

We hebben weer 39 nieuwe schrijvers opgeleid en maar liefst 68 aanvragen ontvangen van mensen die hun levensverhaal wilden vertellen.

We hebben 4 basiscursussen en 1 Interview-schrijf cursus gegeven. Er is 1 schrijversbijeenkomst geweest in het voorjaar en er zijn 4 schrijverskringen georganiseerd door de ambassadeurs, die diverse malen bijeen zijn geweest, waarmee uitwisseling van kennis en ervaring tussen de vrijwilligers onderling een vast voet aan de grond heeft gekregen.

Het volledige jaarverslag van de Stichting kunt u opvragen door een mail te sturen naar

info@haagselevensboeken.nl

Dankwoord bij een afscheid

Kortgeleden hebben Beatrijs van der Heijden en Louise de Groot gemeld, dat ze gaan stoppen met het geven van de basistraining voor aankomende schrijvers. Zij hebben vele jaren (respectievelijk 10 en 6 jaar) vele schrijvers opgeleid en geïnspireerd. We zijn hun daar heel dankbaar voor.

Met veel verve hebben zij de trainingen uitgevoerd, gebruikmakend van kennis vanuit hun eigen professionele achtergrond en van een schat aan eigen ervaringen als schrijver van levensboeken.

Overtuigd van de grote betekenis die het heeft om als verteller gehoord te worden, hebben zij als trainersduo de nieuwe schrijvers bagage meegegeven om aan die intensieve maar waardevolle klus te beginnen. Nu zijn ze toe aan nieuwe uitdagingen. Louise gaat wel door als schrijfster.

Beatrijs en Louise: onze dank is groot voor jullie langdurige inzet in al die jaren.
Veel succes met de nieuwe dingen die jullie ongetwijfeld op gaan pakken.

Het bestuur: Paul, Annemieke, Donny, Erik en Lies.
